

## Dinsdag 12 september 2017: Bezoek aan BUSO + Moes-tuinieren in de ark

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat geldt zeker voor de samenwerking met de ons omringende scholen. Voor de Ark en Mijn Oogappel zijn dat niet alleen omringende kleuter-en lagere scholen. Pal naast de School met de Bijbel ligt het Buso, het buitengewoon secundair onderwijs.

We broedden al enige tijd op het idee om een moestuin aan te leggen voor de leerlingen van de Ark en Mijn Oogappel. Als echter een beschikbaar terrein ontbreekt blijf je wel achter met slechts een mooie visie.

Bij de burens van het Buso mogen we nu een lapje grond gebruiken om ons moestuinproject vorm te geven. Het startschot voor een hopelijk vruchtbare MOS-werking op school vanuit een eigen schooltuin. Natuur-lijk moet ons natuurgericht onderwijs nog kansen krijgen. Maar met enthousiasme en idealisme worden alvast de eerste doelstellingen geplant in een hopelijk vruchtbaar web van ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

We willen de kinderen laten opgroeien op het ritme van de seizoenen. Leren houden en genieten van Gods schepping. Dat kan alleen als de leerlingen verantwoord en duurzaam leren omgaan met alles wat leeft, groeit en bloeit. Samen planten, zaaien, bemesten, verzorgen, oogsten.. en andere ervaringen aanreiken in de natuur. Met alle zintuigen doen aan natuurbeleving. In een schooltuin liggen veel kansen voor het grijpen. Verwondering, bewondering en dankbaarheid kan groeien vanuit observatie en medewerking. Vele educatieve en didactische aspecten zullen aan bod komen, voor de kinderen van het lager, Mijn Oogappel maar ook voor de kleuters!

Misschien kunnen we zelfs natuurouders aanspreken voor een helpende hand?





